

## **Missionair zijn, wat mag het kosten?**

Bij het uitkomen van deze Kerkklok is het net Pinksteren geweest. We hoorden over de uitstorting van de Heilige Geest en de roeping van de discipelen om het Evangelie in de wereld te verspreiden. Tijdens de zendingsdienst op 2<sup>e</sup> Pinksterdag heeft Jan van Doleweerd het thema 'Missionair zijn, wat mag het kosten?' toegelicht aan de hand van het Bijbelverhaal van Stefanus. De vraag voor ons blijft staan, *wat mag het ons kosten om het Evangelie te delen?* John Lindhout, die samen met Marjan vanuit Nicaragua op verlof in Nederland is, sloot bij dit thema aan en vertelde in onze dienst een aantal verhalen vanuit de praktijk van hun zendingswerk in Nicaragua. Mooi dat hij vanuit Goes naar Langbroek kwam om tijdens deze dienst ook afscheid van ons te nemen, nadat we hen ruim 5 jaar hebben ondersteund vanuit onze gemeente. Deze bijdrage zal worden afgerond en overgedragen naar Jan en Wilma van Doleweerd, nu ze worden uitgezonden vanuit onze gemeente naar Colombia.

## **Uitzending naar Colombia**

Jan en Wilma zullen eind 2023/begin 2024 via de GZB vanuit gemeente Langbroek worden uitgezonden naar Medellín in Colombia. Jan zal zich parttime gaan inzetten als docent op het seminarie FUSBC. Daarnaast zal Jan als adviseur verbonden worden aan de nationale commissie kerkplanting van de Presbyteriaanse kerk. Voor Wilma zijn er diverse taken bij de Presbyteriaanse kerk mogelijk. Tijdens hun oriëntatieris dit najaar zullen ze dit bespreken met de partners in Colombia.

*Jan en Wilma: "dienst aan de wereldkerk is een rode draad in ons leven. Na een lange periode van werken in en voor zending in verschillende landen (Nigeria, Bali, Ecuador) en continenten, werd ongedacht opnieuw ons zendingsverlangen gewekt. Het werd Colombia. We zien er naar uit om iets van onze kennis en ervaring in theologie, onderwijs en zorg te delen met het seminarie en de Colombiaanse kerk, maar ook om nieuwe kennis en ervaring in het koninkrijk van God van hen te ontvangen en terug te geven aan de kerk in Nederland."*



## **Meebidden, meeleven, meegeven**

Zending- en evangelisatie is een roeping van alle christenen, van ons allemaal. Voor Jan en Wilma is het belangrijk dat mensen achter hen staan, door voor hen te bidden, met hen mee te leven en voor hun zendingswerk te geven. Zonder die geestelijke, morele en financiële steun is hun werk onmogelijk. We willen daarom iedereen oproepen om voor Jan en Wilma te bidden nu ze het voorbereidende proces van uitzending doorlopen en hen ook financieel te ondersteunen zo mogelijk. Dit kan door zendingsmaatje van Jan en Wilma te worden via [www.zendingsmaatje.nl/janenwilmavandoleweerd](http://www.zendingsmaatje.nl/janenwilmavandoleweerd). Kruis dan het vakje TFC hierbij aan, dan ondersteunt u hen vanuit onze gemeente. Van harte aanbevolen!

In het Luidhuis liggen diverse gebedscirkels en het GZB-magazine Alle Volken over het thema 'Bid, zonder ophouden'. Deze ontvangt u ook in de brievenbus als u zendingsmaatje bent. Neem ze mee en bid, zonder ophouden voor zending en evangelisatie.

*Namens de Zending- en Evangelisatiecommissie*

**zendings**   
**maatje.nl**