



PSALMENWANDELING IN WIJK BIJ DUURSTED E

Tweede Pinksterdag - Maandag 29 mei 2023

Op maandag 29 mei a.s. zijn we voor de volgende Psalmenwandeling van 2023 in Wijk bij Duurstede. Deze keer is een van de Pinksterpsalmen bij uitstek ons thema: Psalm 104, de psalm over het nieuwe begin dat God maakt. Ooit is dat begin er ook feitelijk geweest vanuit het toenmalige Dorestad. In het jaar 716 landde de Britse Bonifatius bij Dorestad om vandaaruit zijn missionaire werk in de Lage Landen bij de zee te beginnen.

Programma

Deze Psalmenwandeling is georganiseerd in samenwerking met de Stichting Concerten Grote Kerk te Wijk bij Duurstede. Het programma begint om 13.30 met een inloop in het kerkelijk centrum Open Hof aan het Kerkstraatje: een mooi moment om even onderling kennis te maken! Koffie en thee staan klaar. De wandeling zelf (ongeveer 4 kilometer) start om 14.00 uur vanuit de kerk. Onderweg luisteren we enkele keren naar een gedicht dat verwantschap heeft met Psalm 104 en Pinksteren. De nagedachtenis van Gerrit Achterberg wandelt nog rond in en om Wijk bij Duurstede! Na afloop van de wandeling nemen we een pauze om wat te drinken (en meer). Daarna is er om 16.00 uur een middaggebed in de kerk. Aan dit middaggebed wordt meegewerkt door Marjolein de Wit (fluit), Anja van der Maten (hobo) en Pim Schipper (orgel). Zij staan garant voor prachtige en (met Pinksteren letterlijk) inspirerende muziek! Louis Wüllschleger verzorgt het gesproken woord. Het programma eindigt rond 17.00 uur.

Locatie en route

De locatie van de Open Hof is Kerkstraatje 4, Wijk bij Duurstede. Parkeren kun u het beste aan het Walplantsoen of aan een van de parkeerplaatsen bij de haven van Wijk bij Duurstede.

Aanmelding

Het is in verband met de organisatie belangrijk om even aan te melden. Dat kan via psalmenwandelingen@gmail.com. Op dit adres is ook meer informatie verkrijgbaar evenals op de Facebookpagina Psalmenwandelingen.

Collecte

Deelname aan de Psalmenwandeling is gratis dankzij de royale steun van enkele sponsors. Een collecte is altijd volledig bestemd voor een goed doel. Dat is deze keer de stichting RRDF (zie de website van de stichting www.rrdf.nl of de Facebook-pagina Stichting RRDF). Deze stichting verleent hulp aan de allerarmsten in India. Het is prachtig werk en we zijn blij dat we een heel klein beetje kunnen bijdragen aan het werk van RRDF. Kinderarts Geriska Poortman uit Harderwijk werkt elk jaar enkele weken belangeloos in India en verschillende anderen doen dat evenals zij. We willen het werk van deze stichting van harte steunen! Tijdens de Psalmenwandeling is Geriska Poortman aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.

Voor verdere informatie

Louis Wüllschleger

psalmenwandelingen@gmail.com

l.wullschleger@solcon.nl

0641376331