

# VBW-ochtenden

~ Een verslag van Emma ~

Ik wil wat vertellen over de ochtenden van de VBW. Op de eerste dag ging het toneelstukje over Alexander uit Verweggistan die iets wilde bedenken om contact te zoeken met zijn oma in Londen. Nu schreven ze alleen brieven, maar Alexander houdt niet van schrijven en zijn oma heeft een slecht handschrift. Hij verzint iets wat lijkt op 2 bananen met een touwtje ertussen. Hij wordt uitgedaagd om een stuk in de krant te schrijven over zijn uitvinding, maar durft eigenlijk niet. Emiel de interviewer vindt dat hij de sprong moet wagen.

Het Bijbelverhaal ging over Petrus en Johannes en de verlamde man. Hij lag op straat en zocht contact met Petrus en Johannes. Hij vroeg om geld, maar dat hadden ze niet. Ze zeiden: zilver of goud heb ik niet, maar wat ik heb geef ik u. De man werd uitgenodigd om na zo veel jaar te gaan staan, maar hij moest wel de sprong wagen. Huppelend en zingend ging hij naar de tempel.

We knutselden een trekpop die als je aan het touwtje trekt, gaat huppelen.

Op de tweede dag ging het toneelstukje over dat Emiel aan Alexander vraagt om een nieuwe uitvinding en daarover een stuk in de krant. Alexander gaat zijn uitvinding verbeteren. Ondertussen komt hij te weten dat de hond van oma, Henk, ziek is. Hij maakt contact met zijn oma door 2 blikjes en een touw ertussen. Dat werkt al beter dan de bananen, maar ze verstaan elkaar toch nog niet zo goed. Dan komt Peter Pruts de boel in de war schoppen want hij knipt het touw door voor zijn eigen uitvinding. Alexander is boos op hem, maar later maken ze het weer goed; iedereen maakt wel eens een fout.

Het Bijbelverhaal ging over Saulus. Op een dag is hij op weg naar Damascus om gelovigen te vervolgen. Onderweg wordt hij verblind door het licht van Jezus. God zoekt contact met hem en hij komt tot geloof. Ondanks dat alle mensen eerst bang voor hem waren, vergeven ze hem zijn fouten. God vergeeft hem ook en hij gaat zelfs anderen over God vertellen.

We knutselden een walkietalkie van papier.

Op de derde ochtend liet oma in het toneelstukje weten dat ze blij was met de uitvinding van Alexander. Emiel de interviewer wil weer een nieuw stuk in de krant en hoopt op een betere uitvinding. Alexander vindt de telefoon uit. Inmiddels is de hond van oma weer gevonden, en Alexander wil haar opbellen maar het lukt niet zo best. Om de moeder in te houden begint hij te zingen. Later lukt het om verbinding te maken met de telefoon en er komt weer een prachtig verhaal in de krant. Emiel en Alexander zijn dan beroemd.

Het Bijbelverhaal ging over Paulus en Silas in de gevangenis. Terwijl ze daar zitten in de diepste cel zingen zij lofliederen! Toen kwam er een aardbeving en door het getril vielen de blokken van hun handen en voeten. De bewaker schrikt zo dat de gevangenen vrij zijn dat hij zichzelf wil doden. Paulus houdt dat tegen en de bewaker wil gered worden. Hij geloofd ook in Jezus en wil zelfs gedoopt worden.

Hierna gingen we spelletjes doen en hebben we nog heerlijk friet gegeten. Het was een leuke week met veel gezelligheid en mooi weer!

# VBW-avonden

~ Een verslag van Thijmen ~

Hallo Allemaal, ik mag jullie wat vertellen over de avonden van de VBW. Het thema van de avonden was Hallo contact. Het begon eerst met inschrijven en daarna volleyballen om te wachten tot dat iedereen er is. Waar het volleyballen nog NET niet op voetbal leek. Wat wel erg grappig was. Toen iedereen er was gingen we naar binnen en gingen we de sketch van Bram en Brit kijken. De sketch ging over Paulus die werd verblind door het licht van Jezus. Daardoor kwam hij tot geloof. Daarna gingen we levend ganzenbord doen. Met opdrachten die over het hele terrein waren opgehangen. Er werd fanatiek gespeeld. Na levend ganzenbord gingen we bij het vuur zitten met Marshmallow die ook erg lekker waren en zongen we nog een lied. Daarna ging iedereen naar huis.

De tweede dag gingen we Volleyballen om te wachten en naar binnen om de sketch van Bram en Brit te kijken dit keer ging het over Petrus die ontsnapt uit de gevangenis omdat een engel hem hielp. Door te bidden en in gesprek te gaan met god, kon hij ontsnappen. Daarna gingen we met de groepjes het dorp in en kregen we een lijst met allemaal opdrachten om in het dorp te doen. Er waren veel grappige en leuke opdrachten zoals iemand ten huwelijk vragen. Na de opdrachten in het dorp werd het weer tijd voor een lekkere marshmallow bij het vuur. Na de marshmallows werd het weer tijd om te gaan.

De laatste avond. Toen iedereen er was en de bloopers en sketch van bram en Brit bekeken te hebben, waar het ging over Petrus en Cornelius. Dat ging er over als je samen zoekt kom je verder. Dus ook als je samen op zoek gaat naar God, kom je samen dichterbij God. Gingen we Zeskamp doen. Waarbij heel veel water van toepassing was. En ook niemand zonder droge kleren naar huis ging en zelfs de leiding niet droog bleef. Het was een leuke grappige en fanatieke avond. Waarbij iedereen het heel koud had en we snel bij het vuur ging zitten. Bij het vuur kregen we nog een lekker broodje hamburger. Het waren weer hele leuke avonden zoals altijd. Het was weer een VBW om nooit te vergeten!!